

Historie CMV Hallelujah Burgum

In de 19^e eeuw hadden de mensen weinig vrije tijd, dus muziek maken kwam men eigenlijk niet aan toe. Het bespelen van een muziekinstrument was eigenlijk alleen weggelegd voor mensen uit de hogere klassen, zij konden zich een muziekinstrument veroorloven. In deze tijd kwam dhr. A.J. Wolters uit Dokkum (stads- muziek- en kapelmeester) een paar keer per week naar Burgum om piano, strijk- of blaasinstrumenten lessen geven.

Het 1^e Burgumer fanfareorkest

Bij het openen van de IJsbaan, in 1881, werd een muziekorkest uit een ander dorp aangetrokken om bij de feestelijkheid muziek te maken. Burgum had immers nog geen eigen korps. In 1885 verscheen er daarom dan ook een advertentie in de "Burgumer Courant". Hierin werd een oproep gedaan tot de oprichting van een eigen muziekkorps. Hierop kwamen een veertiental enthousiaste reacties. Het Burgumer fanfarekorps was geboren!

Tijdens de 70^{ste} verjaardag van Koning Willem III, in 1887, werd het eerste concert gegeven. Toch had het fanfareorkest onder de naam "Apollo" geen lang leven en werd kort hierna opgeheven.

Korps Hallelujah

Op initiatief van schoolmeester J.D. de Vries was er in 1886 een muziekkorps in Burgum actief. Meester J.D. de Vries riep jongeren op om een christelijk korps op te richten. Het korps, welke uit 18 muzikanten bestond, werd een groot succes en stond onder leiding van meester De Vries zelf. Tot 1912 is meester de Vries dirigent geweest van het christelijk muziekkorps "korps Hallelujah".

Na de Eerste Wereldoorlog waren er nog maar 11 leden over maar gelukkig trok het ledenaantal weer aan. Van 1921 tot 1934 was Johannes Terpstra dirigent. Tijdens deze periode zou het "korps Hallelujah" nog bijna ophouden te bestaan omdat de hele bassectie zijn lidmaatschap opgezegd had. Maar gelukkig wisten enkele oudere leden dit te voorkomen.

Bij het 30-jarig bestaan werd een groot concours georganiseerd welke twee dagen duurde.

Na dirigent Johannes Terpstra stond "Korps Hallelujah" onder leiding van C.G. Roelofsen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er niet gespeeld maar na de bevrijding werd iedereen weer snel bijeen gehaald want in 1946 moest het 50-jarig jubileum gevierd worden met het eerste naoorlogse concours.

Vandaag de dag

"Korps Hallelujah" heeft in de loop der jaren een naamsverandering ondergaan en zal nu beter bekend zijn als Christelijke Muziekvereniging Hallelujah Burgum.

"Hallelujah" komt uit in de 3^e divisie fanfare en staat sinds 2011 onder leiding van dirigent Johannes Weening uit Ureterp.

Het fanfare orkest doet mee aan diverse festivals en concoursen. Ook worden er kerkdiensten begeleid in zowel de Protestantse Gemeente Burgum als in de Vrij Evangelische Gemeente.

Dirigenten met succes

Onder leiding van dhr. Roelofsen speelde Hallelujah in de afdeling "Uitmuntendheid" en in 1937 promoveerde het zelfs naar de "Ere afdeling", een zeer grote prestatie! Nog steeds onder leiding van dirigent Roelofsen behaalde Hallelujah in 1939 een 1^e prijs met lof en ook in 1951 werd er weer een 1^e prijs behaald.

Onder leiding van dirigent Gatse Hylkema werden 1^e prijzen gehaald op de concoursen in 1993, 1995 en 1998.

In 1999 werd op het concours een 1^e prijs gehaald onder leiding van Andries Kramer en 2 jaar later werd een 1^e prijs met promotie behaald. Door deze promotie werd er weer in de afdeling “Uitmuntendheid” gespeeld.

In de periode van 2002 tot 2011 werden er op concoursen en festivals diverse 1^e prijzen behaald. In deze periode veranderde de bond de indeling van de afdelingen. De naam afdeling werd vanaf toen divisie en de oude afdeling “Uitmuntendheid” werd 3^e divisie fanfare.

Van april 2011 tot heden staat “Hallelujah” onder leiding van Johannes Weening. Onder zijn leiding heeft Hallelujah alweer diverse mooie 1^e prijzen behaald.

Dirigentengallerij

Tijdens het lange bestaan van de vereniging, heeft Hallelujah onder leiding gestaan van verschillende dirigenten. Hieronder vindt u hen allen op volgorde van aanstelling, voor zover bekend.

1896 - 1912	Dhr. J.D. de Vries (Burgum)
1896 - 1918	Dhr. Veltman
1918 - 1921	Dhr. C. Rijpma
1921 - 1934	Dhr. J. Terpstra
1934 - 1970	Dhr. C.G. Roelofsen Hij is het orkest blijven leiden tot zijn dood.
1970 - 1992	Onbekend
1992 - 1998	Dhr. G. Hylkema
1998 - 2002	Dhr. A. Kramer
2002 - 2011	Dhr. H. Toebes
2011 – heden	Johannes Weening